

Jagtkampagne 2021

I år gik årets jagtkampagne endnu en gang til det vidunderlige Hotel Hof Sudermühlen. 28 ekvipager var sammen med ledsagere klar til en uge fyldt med fest, hest og godt humør blandt de bedste jagtkammerater.

Efter de godt 300 kilometers kørsel med kø gennem Tyskland, nåede alle vogntog frem til sudermühlen i god behold. Jagtledelsens modtagelse af alle deltagerne var helt i top! På gårdspladsen kom portvinen traditionen tro flyvende ind ad bilvinduet og de smilende "lortepiger" kom løbende med deres grebe og gik straks i gang med alt det praktiske.

Efter installation af hestene blev vi budt på hjemmebagt kranskage samt champagne, så den rigtige kampangeånd kunne indfinde sig. Staldbaren havde i år fået ny placering, dette medførte stadig som vanligt mange hyggelige stunder og jagttrytterne fandt hurtigt vejen til den nyanlagte beachbar. Gallaften var i sigte og kl 19:30 stod alle klar til en festlig aften med dans. Mange kiggede skeptisk da vi så den tyske discjockey som mindede betragteligt om en husvild, men da musikken først begyndte at spille var der ikke én som stod stille.

Det blev mandag og vi var spændte på den første jagt som skulle rides i Hof Sudermühlens flotte omkringliggende natur. Stemningen var som altid i top og alle var klar til en skøn jagt i dejligt vejr. Både heste og ryttere var flyvende hen over de flotte opbyggede forhindringer, og ingen var i tvivl om hvor stort et arbejde der var blevet lagt i planlægningen af jagten. Flowet var perfekt hele jagten igennem og deltagerne var fuldt ud tilfredse. Næsten alle ekvipager kom godt igennem, en enkelt måtte sande at egnsdrikken Heidegeist havde for stor indvirken, selv dagen derpå. Alle var dog klar til den første jagtfrokost i rødt. Under frokosten blev der traditionen tro, sunget snapseviser, holdt fyldsgørende taler og anekdoter. Debutanterne lavede deres debutantshow, hvor alle kampagnedeltagerne fik en ny kutyme lært, 1,2,3 og med stor besværlighed svævede alle borde oppe i lysekronerne i den gamle mølle. Sangbogen kom i den grad i brug og efter de mange gode viser, begyndte dansen, i den røde jakke og de sorte støvler.

Tirsdag blev brugt på hyggelige ture ud på heden, og mange timer gik i staldbaren og ikke mindst i de legendariske rideudstyrbutikker. Her blev bilerne stopfyldt med vare, som ikke kunne undværes. Tilbuddene var ikke til at stå for og alle kom hjem med ny garderobe. Udover shopping blev

tiden brugt på badning med hestene i søen, ture til biergarten og cykel- og løbeture i den flotte natur.

Det var nu kommet til kampagnens anden jagt som skulle afholdes hos Ulrich Deus og her var den høje standart ikke en undtagelse. Vi red endnu en formidabel jagt i tørvejr, på trods af regnvejr på udturen, hjemturen og truende skyer under jagten. På turen kom vi blandt andet forbi Ulrich Deus gamle barndomshjem som i dag er blevet lavet til et børnehjem. Vi blev efter jagten serviceret med forfriskninger og flertallet var parate til endnu en dejlig jagt frokost tilbage på Sudermühlen. Her fortsatte festen på fulde gardiner og folk var i den grad ikke trætte endnu. Om aftenen samlede alle jagttrytterne sig ved poolen, da poolparty med udklædning nu var på programmet. Der blev lavet stafet, vandaerobic med en engageret instruktør og musikken kørte på fuld skrue og ligeså gjorde fadølsanlægget.

Anden hviledag startede sløvt ud efter det vilde poolparty. Men om eftermiddagen var der Carlo games og her vågnede alle op. Der blev dystet i flere forskellige discipliner og alle gjorde deres for at vinde. Den sidste disciplin var kapløb på paddleboard og selvom alle ikke havde de bedste balanceevner, kom vi igennem, nogen mere våde end andre. Vi sluttede af med en forestilling hvor der blev redet flotte dressurøvelser, danset og udøvet akrobatik i trætoppene. Klapsalverne tog ingen ende og alle havde et smil på læben.

Det var nu blevet fredag og den sidste jagt skulle rides. Deltagere og ledsagere var klar til at give den gas en sidste gang, og der var fart over feltet for alle ryttere. Springene var utrolige og med højt humør kunne vi med en smule vemod nyde den sidste kampagnejagt, da denne uge var ved at gå på hæld. Selvom rytterne var ved at være trætte, gjorde alle en indsats for at gøre den sidste aften til en fest! Vi fik grint, skålet, danset, sunget og skabt nogen minder vi aldrig kommer til at glemme.

Jeg kan slet ikke vente til næste jagtkampagne, hvor nye eventyr, venskaber og jagter venter!