

## Jagtkampagnen 2010



Slottet set fra haven.



Forfatteren og hans jyske makker.



Frokost.



og efterfølgende dans i haven...



Jagt med hunde.



Drinks på broen.



Skyde banen med vildsvin.



Afslutnings springet.



Vores tyske vært, Dr. Britta Czasch, som red ræv på alle 3 jagter - på sin Grand Prix-dressurhest

## Schloss & Gut Liebenberg, nord for Berlin, er beliggende i et fantastisk område, der er som skabt til at ride jagt i

Af Jan Plenge

Så oprandt dagen for årets jagtkampagne. Efter turen med Gedser – Rostock færgen og en køretur på små 200 kilometer ankom vi, 33 ekvipager samt ledsagere, til Schloss & Gut Liebenberg, [www.schloss-liebenberg.de](http://www.schloss-liebenberg.de). Deltagerne blev modtaget af en velkomstkomite fra jagtledelsen, der sørgede for, at vi med det samme fik alt det praktiske på plads.

Således vel ankommet med vore heste, som alle nød den fine forplejning i stalden, var vi klar til den store gallamiddag med dans. Jagttryttere er jo kendt for at være meget dansende, så da den lokale diskjockey lagde ud med et par tyske slagerhits, var der flere der fik nervøse trækninger, men de forsvandt straks, da han efterfølgende satte i med mere kendte toner, og så gik dansen ellers til ud på de små timer.

### Første jagtdag

Alle rytterne mødtes traditionen tro i Dannys staldbar, inden vi sad op. At Liebenberg er et godt sted for afholdelse af en jagtkampagne, blev fremhævet af at lederen af stedet, Dr. Britta Czasch, selv red ræv på alle tre jagter. De høje forventninger til den første jagt blev til fulde indfriet i det fantastiske terræn omkring godset, hvor stort set alle springene var dobbelt bredde og flot opbyggede. Tempoet over det ”passende” antal spring gik i et godt højt tempo, så vi undgik opbremsninger i feltet.

Den efterfølgende frokost i rødt levede op til traditionerne med en lind strøm af snaps, som gives enten fordi man er ældst, hvis man har haft en ufrivillig afsidning eller en anden god grund. Under frokosten blev vores jagtsangbog også flittigt benyttet, inden dansen gik i gang, stadig i rødt og ridestøvler.

### Besøg på skydebane

Tirsdag blev benyttet til skridtture i terrænet, og om eftermiddagen var der arrangeret besøg på godsets skydebane, som vist nok er Tysklands største indendørs skydeanlæg. Her fik alle, der havde lyst til det, mulighed for at skyde med pistol, revolver og nedlægge vildsvin med riffel.

Om aftenen var der grill ved søen, hvor maden blev indtaget inden for ved borde og bænke, og efterfølgende var der kaffe og hygge ude ved bålet – meget stemningsfuldt med solnedgang og drinks på badebroen.

### Hundejagt og spilleaften

Vi havde alle set frem til onsdagens hundejagt, som blev ledet af master Gabriel Rodenberg med Mecklenburg-Vorpommerscher Schleppjagdverein “Freiherr von Esebeck Meute”, som var kommet med sine 29 meget dygtige hunde. Efter en kort introduktion blev jagten blæst i gang af et større horn-ensemble.

Jagten over de store flotte forhindringer blev gennemført i et hæsblæsende tempo, hvor vi red efter hundene, som fulgte det udlagte spor. Man ikke rider to og to som ved en normal jagt, men følger sit eget tempo med mulighed for overhalinger og mange ryttere over samme forhindring samtidig. Dette giver en helt anden dimension til jagtridningen.

Elses spilleaften havde undergået en større forandring fra tidligere år, idet Elses assistent Danny havde overtaget hvervet, så Else selv kunne deltage i løjerne, hvilket hun efter eget udsagn syntes om. Danny styrede med sikker hånd slagets gang, hvor alle gik op i spillet med liv og sjæl, så de rigtige vindere til sidst kunne kåres.

## Årets jagtrytter

Fredagsjagten var af hensyn til bundforholdene blevet kortet lidt ned, og tempoet var ikke helt som de to foregående jagter, men igen en dejlig jagt i flotte omgivelser.

Under den afsluttende frokost blev "Årets Jagtrytter" Kim Storm-Pallesen udnævnt, og "De 3 gratier" samlede traditionen tro op på ugens oplevelser.

Endnu engang var det lykkedes for jagtledelsen at finde et fantastisk sted, hvor vi kunne være med alle vore heste, og vi kørte hjem fyldt med minder fra en skøn uge med en gruppe mennesker, der alle har samme interesse for jagtridning. En fantastisk ridelejr for voksne var igen afsluttet, og alle ser med længsel frem til næste år.