

Jagtkampagne 2014

Jagtkampagne på Hof Sudermühlen, Lüneburger Heide.

Som forholdsvis ny rytter og endnu nyere jagtrytter var jeg noget spændt på en ferie, som alene skulle dreje som om at være sammen med ryttere og selvfølgelig vores heste.

Jeg var så heldig, at jeg for nogle måneder siden havde besøgt Hof Sudermühlen, da jeg deltog i et springkursus, som blev afholdt samme sted, hvilket gjorde at jeg var bekendt med Hof Sudermühlen og virkelig glædede mig til at gense stedet.

Hof Sudermühlen er på alle tænkelige måder et paradys for ryttere, som ønsker at være på hesteferie. Personalet er fantastisk hjælpsomme og hestene står i hyggelige omgivelser, og du kan fra flere værelser kigge ned til dem, hvilket understreger at det er en ferie, hvor hestene er i centrum.

Jeg har igennem flere år hørt om jagtkampagnen. Kampagne er efter min mening den mest intense måde at komme ind i jagtrytteruniverset på. Her lærer du hvad det vil sige at være jagtrytter. Til kampagne ligger der hvert år tre jagter, nemlig mandag, onsdag og fredag. Vi havde tre fantastiske jagter og jeg kan kun takke for al den tid, især jagtledelsen og de tilknyttede har lagt i, at bygge så fine forhindringer og lægge nogle ruter, som virkelig åbnede mine øjne for Tysklands smukke natur, som er så meget anderledes end de evige Autobahns, som jeg personligt ellers kender Tyskland for.

Derudover har jeg efterfølgende tænkt meget over det at være jagtrytter. For mig er det noget helt nyt, da jeg kun har redet i knapt 2 år. Jagttridningen kommer dog helt naturligt, da jeg er så heldig at have giftet mig ind i en familie, hvor jagttridning igennem flere år har fyldt en hel del. Men derfor er det jo ikke ensbetydende med, at jeg ville lære at holde af det. Det er dog blevet noget vi som familie hygger os med, og vi har virkelig haft mange gode stunder omkring jagttridning og nu kampagne.

Kampagne har bekræftet mig i, at jagttridning ikke alene handler om ridning, det handler især om kammeratskab. Kammeratskab hvor fællesnævneren er ridning og vores heste. Ikke hvem der er hurtigst, springer højest eller har den smarteste uniform. Vi rider i samme uniform og vi hjælper hinanden med de svagheder, som nogle har (især jeg, som begynder). Jeg er igen og igen blevet mindet om den hjælpsomhed, jeg ser til hver eneste jagt, hvilket kampagnen kun understreger, da man her virkelig lærer sine jagtkammerater at kende. Alle ønsker, at alle skal have en god oplevelse og man gør hvad man kan, for at alle kommer over forhindringerne og hvis en har det svært (det er sket for mig en enkelt gang). Så har en jagtkammerat taget springet igen, så man har lidt nemmere ved det.

På kampagnen blev min hest halt efter en jagt (tabt sko), her viste det sig også at kammeratskabet blev bekræftet. En af jagtrytterne er dyrlæge, så hun hjalp straks med penicillin, en anden kiggede på skaden, da hun havde haft en lignende hovskade, en tredje havde en "boot" med, hvis det skulle være nødvendigt, en fjerde sæbspåner. Alle ville hjælpe det bedste de kunne, hvilket ikke alene var en overraskelse, men især til stor hjælp, da jeg ikke er den erfarne rytter. Det skal siges, at min hest var fint gående blot efter en dags hvile.

Til tre fantastiske jagter havde vi selvfølgelig tre storslåede jagt frokoster, her var god mad, traditioner, grin, dans, sange og historier. Vi kommer alle fra meget forskellige steder, laver og lever af helt forskellige ting og er fra alderen 22-76 år. Alligevel blev frokosterne til middage og dagen blev til aften, og jeg må indrømme, at jeg sjældent har grint så meget og mødt så mange søde mennesker. Mennesker som jeg nu stolt kan kalde mine jagtkammerater. Kampagne 2014 har for mig som debutant været en utrolig oplevelse. Jeg vil tænke tilbage på en skøn måde at være på ferie med min familie og vores heste på, tre gode jagter med fantastiske spring i utrolig natur og hvor jeg virkelig har hygget mig i godt selskab.

Tak for en god oplevelse.

Ian Winther Høiland