

Jagtkampagne på Mors 2011

Så blev det endelig søndag, og dermed tid for afgang mod Mors og vores første jagtkampagne. Med de 2 sorte og ”en smule oppakning” måtte Santa Feen knokle lidt ekstra, men små 5 timer efter rullede vi ind på Stutteri Priess, hvor vores heste skulle bo. Sikken en modtagelse vi fik, hele jagtledelsen tog imod, med masser af kram, smil og champagne, og inden vi kunne nå at skåle, var vores heste i boks, og traileren mirakuløst tømt for udstyr. Vel indlogeret på Fægekroen nåede vi lige et bad og et glas på balkonen, inden åbningsmiddagen i Galla med efterfølgende dans til levende musik. Til slut natmad på terrassen under åben himmel. Hvilken fantastisk start på ugen!

Efter et solidt morgen måltid, var det tid til kampagnens første jagt. Forventningerne var tårnhøje - ligesom vindstyrken og regnen. Jagten startede med samling foran stue huset. Ikke færre end tre jagthorn blæste os i gang og så var vi af sted, til store velbyggede spring, og en bund som rent faktisk holdt til os alle. Efter lidt sopning, og et par udfordrende spring foran kroen, var det tid for pause og udskænkning af vores syngende kro fatter Jens-Peter Skov. Den planlagte tur langs stranden blev udskudt, men sikken en tur, som på trods af vejret – forløb helt uden uheld. Den efterfølgende frokost i rødt bød på snaps, snaps & atter snaps – hver til sin anledning, alle flot præsenteret, og rigtig mange på Italiensk! Sangbøgerne blev flittigt brugt, & ridestøvlerne endegyldigt danset til. Det var temmelig sent da vi grinende tøffede hjem arm i arm.

Tirsdag. En hurtig morgenmad, og så over til stalden. Orkanen Katya kom lige forbi Mors denne nat, så vi var spændte på om hestene stadig havde tag over hovedet. Det havde de heldigvis, men Dannys stald bar havde lidt sit endeligt. Den genopstod dog straks i en modificeret udgave! Så stod den på jagtbygning i silende regn og orkanstyrke. Vi byggede og hyggede, spiste frokost i en lade, og selv om vi var kolde og våde, havde vi bare en fantastisk dag. Lokalavisen havde os på forsiden & senere var der dressurarrangement på Stutteri Priess. Medens vi stod i den lille oase midt i den store nye ridehal, fremviste de dygtige piger den ene smukkert efter den anden, og Per fortalte om hver enkelt hests uddannelse, niveau og fremtidsmuligheder. Til slut kom Lotte ind med De Noir, og de to legede sig gennem de sværeste

dressurøvelser. Med tårnhøj gåsehud, må vi nok indrømme, at så fås det ikke meget smukkere!

Elses spilleaften var et kapitel for sig selv; vi debutanter blev testet i diverse færdigheder - ja selv "garvede" spillere blev sat på en prøve, så lattermusklerne blev ømme, og alle blev vi flot præmieret for vores indsats.

Onsdag. Vores jagt! En tur i Dannys og så i sadlen. Vi fik en ordentlig skylle til at starte på, og så holdt både vejr og bund faktisk resten af vejen. Sjovt som det ændrer ens opfattelse af jagten, når man selv har været med til at bygge den. Efter en lille pause med udskænkning, kom vi til reprisen ved Højriis Slot. Alle klarede det kuperede terræn, dyre hegnet og den dybe landing med bravour. Et par skridt runder på slotspladsen, og så af sted mod de sidste repriser som sluttede med to skønne "flyvere" ned mod Stutteriet. At dømme efter hylene fra "tøserne" bag os var springene passende store og humøret helt i top. Når enden er god er alting jo godt! Så efter endnu en herlig jagt, endte vi i Dannys stald bar. Derefter frokost - i rødt naturligtvis. Nu skulle vi (altså debutanterne) stå vores prøve. På trods af lidt rustne stemmer, var klapsalverne høje, "Alle outfits" passede perfekt, og en vis herre i uniform, vil utvivlsomt gå over i "jagtkampagnehistorien"

Torsdagen. Brugte vi på en lang skridt tur i det kuperede terræn omkring stutteriet. Vi fandt udsigtspladsen, og var også en tur i vandet foran kroen. Efter at have lukket hestene på græs, måtte vi lige befri en jagtkammerat fra sin trailer, inden gåturen langs havnen, som i disse dage havde besøg af et halvt hundrede store flotte træ skonnerter. Om eftermiddagen var vi inviteret til Højriis Slot for at løse den bestialske mordgåde. Nogen var bedre til det end andre (Sherlock Holmes har vist ikke levet forgæves) andre vil nok mene, at der bare ikke var tid nok! Aftenen på kroen stod på valgflæsk og hygge i pejsestuen.

Fredag. Så blev der blæst(og skudt) til ugens sidste jagt. Vejrguderne var omsider med os, og yderligere tre gule kraver var stødt til. Endelig fik vi den skønne tur langs vandet, et fest fyrværkeri af gode spring, og så den sidste reprise med publikum i centrum foran stutteriet. Flot, flot afslutning på en uge fyldt med oplevelser og udfordringer!

Sidste frokost i rødt naturligvis. Mange små italienere kom også forbi denne eftermiddag :o) De tre gratier gjorde indtryk, både med Deres lækre stænger og Deres suveræne sang om os og ugen der gik. Flotte taler fulgte, og naturligvis, uddeling af jagtkampagne trofæet, som i år gik til Jan Plenge.

Støvlerne fik igen danset som var det et afdansningsbal, sikken en afslutning på ugen.

Lørdag morgen = afrejsedag. I stalden tog vi afsked med vores søde staldpiger. En af dem havde om natten drømt at hun skulle ride jagt - så vi må altså have gjort et vist indtryk på de ellers så inkarnerede dressur piger.

Vi må nu også indrømme at vi er "taget med storm", og bestemt har tænkt os at vende tilbage til næste års kampagne.

Tilbage er der kun at sige 1000 tak for en herlig uge fyldt med latter, glæde, dans, sang, skønne naturoplevelser, dejlige jagt kammerater og naturligvis alle vores fantastiske heste.

Katja Andersen & Karin Faber