

## Jagtkampagne på Palac Mierzecin – Polen fra 9. – 16. september 2006

*Et nyrenoveret slot med 16 ha stor park beliggende ved Notec Forest og Drawa National Park. Et rigtigt "hesteland". 100 km sydøst for Szezecin (Stettin).*

Lørdag den 9. september var der mange biler med hestetrailer, der mødtes i Gedser for at tage med færgen kl. 11 til Rostock.

Allerede her fornemmede man det herlige sammenhold og kammeratskab, der er blandt jagttryttere. Der blev hilst og givet knus og kys, og på færgen sad vi alle i samme område og spiste frokost.

Fra Rostock kørte biler med navigationsudstyr forrest, og der blev hele tiden sørget for, at bageste bil ikke blev "ladt alene".

Personalet på tankstationen kikkede godt nok lidt, da ca. 12 biler med hestetrailere holdt i kø efter hinanden for at tanke heste og biler op.

Da vi nåede Stettin troede vi alle, at nu var vi der snart – der var jo blot 100 km tilbage – men hvilke 100 km!! Vi kørte og kørte og kørte af små bugtede dårlige veje.

**"Hvad er det dog, vi har begivet os ud på. Det skal sandelig være et alle tiders sted for at være godt nok til at lokke os ud i dette!"**

Spændte var vi. Vi kørte gennem endnu en lille by og pludselig så vi skiltet Palac Mierzecin.

På slotspladsen var der opstillet transportable hestebokse under telt, så hestene kom hurtigt ind i deres bokse og fik mad og drikke.

Derefter var det vores tur. Efter aftenbuffet gik alle op i baren og det varede ikke længe, før der var godt gang i dansegulvet. At vi havde været meget tidligt oppe kunne ikke mærkes! Der blev festet! En rigtig hyggelig start på kampagneugen!

Søndag havde hestene hviledag. De fleste tog blot en skridttur og hestene kom derefter på fold. Septembervejret viste sig allerede fra første dag fra sin skønneste side. Hele ugen lå tp. mellem 20-25 grader.

Søndag aften var der gallafest på slottet. Velkomstdrink blev nydt på terrassen. Forretten var en vældig god cappacio, hovedretten velsmagende men desserten – skulle vi have haft is? – det blev et bagt massivt æble! Sprogforbistring gjorde, at der også blev serveret juice til aftenmaden – for det havde vi jo bedt om til brunchen! Til gengæld kunne Niels G det med sproget. Han holdt nemlig festtalen på polsk – og ikke et øje var tørt!. Af hensyn til den enkelte, der ikke forstod hvad han sagde, havde han sørget for oversættelse. :-) Polski talski var ski go!

Vi red 3 jagter, mandag, onsdag og fredag. Det var 3 gode jagter i fantastisk terræn og med en perfekt bund. Der blev redet i passende tempo, og fandt sted uden større uheld. En afsidder fra første jagt, var heldigvis frisk til de 2 sidste jagter. Alle jagterne sluttede samme sted – et naturskønt område ved en sø, hvor der var bygget en meget flot forhindring mellem 2 kæmpe trætønder.

På den sidste jagt havde jagtlæggerne været meget kreative. De havde opsat et par bænke og for enden af disse var røde jakker og bukser udstoppet med halm og derefter påført ridehjelme

Alle heste kom vist over, og bænkerne gjorde god gavn for tilskuerne efterfølgende.

Efter jagterne spiste vi frokost i Pavillonen i parken. Der blev givet vodka, skålet, sunget, givet vodka, skålet, sunget, givet vodka ..... og danset i ridetstøvler!.

Sagde I at jagtryttere var kedelige? Nogle er ligefrem akrobater!

Vores polske kontaktpersoner, Marthe og Lukas havde nok at se til. Martha hjalp med alt det praktiske samt hjalp også debutanterne, som pludselig fik meget travlt, da det gik op for os, at det var seriøst ment, at vi skulle komme med et eller andet indslag, så vi lånte bl.a. computer og kopimaskine og samt udstyr.

Lukas var med jagtlæggerne ude, og han satte så sine folk til at bygge efter diverse anvisninger.

Elses spilleaften gik forrygende. At det var manden, der var kommet ud af skabet, der havde bedst forstand på kvindeben, kunne det overraske nogen?

På mellemdagene fandt man sammen med andre ryttere og red mindre ture i det pragtfulde vejr og perfekte terræn. Efter turene var mødestedet altid Danny's velforsynede bar. Der var lagt halmknipper rundt om baren, så der kunne man slappe af i solskin, få massage – vi heldige! – diskuterer stort og småt og lære hinanden bedre at kende.

Stedet levede til fulde op til forventningerne, og var bestemt værd at køre så langt efter!

Omgivelserne var fantastiske, og forholdene for både os samt hestene var helt i top.

Der var vagter der passede på heste og biler hver aften og nat – på trods af, at området faktisk var lukket.

Vi fik god polsk mad med masser af salat og frugt, og en morgenbuffet der heller ikke manglede noget. Selv kager var der, men dem ville vi med en sød tand gerne have haft til eftermiddagskaffen!

Af arbejdsmæssige hensyn var en deltager nødsaget til at vende næsen mod Danmark midt i ugen, men kom tilbage fredag og deltog i sidste jagt – og ikke nok med det, han havde taget 2 slags sild, løg, carrysalat, rugbrød, spegepølse og rullepøle med tilbage til vores frokostbord. Herligt! Vodkaen smagte også ekstra godt til den jagtfrokostdag! Tak til den ædle giver!

Lørdag morgen forlod vi Mierzecin. Vi var en del der skulle med færgen kl. 15, så der mødtes vi igen og talte om, hvilken herlig uge vi havde haft uden uheld, og vi var alle så glade og tilfredse, men dette ændrede sig brat, da flere kom til med oplysninger om, at en bil og trailer havde fået forhjulet af bilen ud i rabatten kun ca. ½ times kørsel fra Mierzecin og var kommet i skred, trailer var væltet i grøften, var totalt ødelagt og hestene var løbet ud. Kvinden havde fået klemt sit hoved og var hentet af helikopter! – Puh ha. Sikke en chok!

Lørdag aften fik vi meddelelse om, at kvinden havde det efter omstændigheder godt, hestene var fanget og bragt tilbage til slottet, hvor manden også kunne overnatte. Dejligt med en sådan meddelelse – så kunne vi alle sove roligt!

Jagtkampagnen i Polen var helt i top. Aldrig har så mange jagttryttere deltaget i en kampagne – 48 i alt med egen hest. Tak til jagtledelsen, især til Mette for det store arbejde, der er lagt i et sådant arrangement. Vi er klar over, at I har haft mange overvejelser. Var det for langt væk osv., men vi har haft en fantastisk uge, levet og boet som grever og baroner, og haft nogle, der har taget sig at dette og hint, samt været i utroligt hyggeligt og godt selskab samt haft nogle rigtig gode jagter. Hvad mere kan man ønske sig!  
Tak fra Lise Lunde Hansen