

Jagtkampagne i Gut Landliebe 12.-18. september 2016

Af Emilie Hammer
Foto: Danny Johansen

Mandag den 12. september drog 32 glade jagttryttere afsted mod Gut Landliebe og den tyske hede med forventningens glæde

Den første portvin bliver allerede serveret ind ad bilruden af et medlem fra jagtledelsen ved indkørslen til hotellet. Det var så den første af mange portvine. Servicen er i top. Alle jagtledelsens medlemmer står klar til at tømme traileren for møg og hjælpe til med at parkere bilen. Man kan med det samme mærke, at der er styr på programmet.

Som en stor familie

Dette var min anden kampagne. Som altid når man skal noget, man har prøvet før, var jeg meget betænkelig ved, om det nu kunne blive en lige så stor oplevelse, som det var første gang, hvor alt var nyt og spændende. Men alle disse betænkeligheder blev meget hurtigt gjort til skamme. Det var en endnu større oplevelse, for denne gang kendte jeg flere traditioner, og vidste hvad der skulle ske, og vidste nu hvad jeg skulle glæde mig til.

Endnu en gang blev det bekræftet, hvilket sammenhold vi har som jagttryttere. Som debutanten Christian så smukt sagde i sin tale, så er vi en stor familie, og det er så dejligt at være medlem af jagtfamilien. Som familie passer vi på hinanden. En rytter havde en skadet hest, og hurtigt var der flere, der tilbød at springe en jagt over, for at vedkommende kunne ride en jagt på deres hest.

Tre jagter i fuld fart

Den første jagt blev redet fra Rehrhof på Lüneburger Heide. Det var så varmt den dag, at det blev besluttet, at vi red uden den røde jakke. Ingen af de ryttere der var med, kunne huske, at de havde redet en jagt uden vores traditionelle røde jagtjakke.

Afsted i varmen, over den fantastiske lilla lyng som Lüneburger Heide er kendt for. Duften af lyng, varme og hest gav rytternes sanser en helt speciel oplevelse, når vi sprang over de veletablerede spring, som heden bød på.

Anden jagt blev redet med Niedersachsen Meute, fra Gut Landliebe. Igen var det så varmt, at vi red uden den røde jakke afsted over Misselhorner Heide. Aldrig har jeg redet så stærkt, ud over heden i smuk lyng, red vi om kap med hinanden for at holde trit med hundene. Det må have været et fantastisk syn, når vi kom ridende som hvide skygger i fuld fart over heden.

Tredje jagt blev redet fra Hof Wietfeldt. Morgenen startede med regn, og var en del køligere end de to foregående jagter. For første gang på kampagnen var alle igen iført den røde jakke. Da det blev tid til at sidde op, åbnede skyerne sig, og regnen holdt op. Sankt Hubertus var igen med os.

Starten og afslutningen blev redet på smukke sennepsmarker. Turen gik igennem flot skov og natur, og vi havde æren af at ride på den tyske militarystation i Celle.

Festlig afslutning

Efter hver jagt var der frokost, som løb ud i dans til sent på natten. Jeg var som altid imponeret over, at vi kunne danse til den lyse morgen efter en hård jagt. ”Ung som gammel, ingen går i seng, før danseskoene er helt slidt ned” kunne være dette års kampagnemotto.

Tak til alle skønne jagtkammerater, og ikke mindst en stor tak til jagtledelsen, og alle der har været med til at gøre denne uge mulig, med alt hvad det indebar.